



Wekelijkse nieuwsbrief voor ouders en verzorgers

't Wijzertje



Basisschool
Sint Jozef
Kerkstraat 9
6606 AJ Niftrik
0486 - 413841
www.bsstjozef.nl
info@bsstjozef.nl

3 november 2023

Jaargang 25, nummer 9

Bezoek aan het Kunsthuis

Maandag 13 november willen we graag meedoen met alle kinderen aan de pilot: "kunst kijken" in het Kunsthuis in Wijchen. Aan de hand van een expositie leren de kinderen kijken naar kunst. Met een groep vrijwilligers die een training in kijktechnieken hebben gevolgd, gaan ze langs verschillende kunstwerken.

Er wordt in twee groepen les gegeven: de onderbouw en de bovenbouw.

Groep 1 t/m 4 (21 leerlingen) wordt om 11.45 uur verwacht in het Kunsthuis, groep 5 t/m 8 (12 leerlingen) wordt om 12.40 uur verwacht.

Welke ouders kunnen/willen rijden deze dag? Voor de onderbouw hebben we meer rijouders nodig dan voor de bovenbouw! Indien u wilt/kunt begeleiden, geeft u dit dan door aan de leerkracht van uw kind(eren)?

In deze nieuwsbrief

Bezoek aan het Kunsthuis

Ik-doel

Gymles onderbouw

Bezoek aan Shree Raam Mandir

Belangrijke data

Di. 07/11 MR-vergadering

Ma. 13/11 Naar het Kunsthuis



De feestkralenplank van Fiene is goed gelukt!

Ik-doel

De komende twee weken gaan we ons richten op het hulp vragen aan elkaar. In de onderbouw wordt de nadruk gelegd op hulp geven en ontvangen en uitleg geven en ontvangen. In de middenbouw staan we stil bij het uitleggen aan elkaar en een ander helpen tot een oplossing te komen (zonder voor te zeggen!). In de bovenbouw worden bewuste keuzes gemaakt: wie je het beste om hulp kunt vragen en waarom. Zo leren de leerlingen elkaars kwaliteiten te zien.



Gymles onderbouw

Samenwerken (één van de daltonpeilers) tijdens de gymles: het kostte wat inspanning en verzuring, maar het is ze gelukt! De onderbouw heeft tijdens de warming-up van de gymles een opdracht gekregen waarbij er goed samengewerkt is.



Bezoek aan Shree Raam Mandir

Vandaag zijn we met alle kinderen naar de Hindoeïstische tempel Shree Raam Mandir in Wijchen geweest. We kregen een leerzame en interessante presentatie. Daarna mochten we op onze sokken het tempelgedeelte betreden. Daar leerden we een mantra en gingen de gordijnen open waarachter verschillende verschijningen van God zichtbaar werden. Dat was wel indrukwekkend! De kinderen hebben veel geleerd, waren nieuwsgierig en stelden veel vragen. Ze toonden veel respect voor de gebruiken van dit geloof. Maaike, Koert, Sandra en Marieke dank voor het rijden!



Heeft u leuke tips of ideeën voor 't Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl





Heeft u leuke tips of ideeën voor 't Wijzertje, mail dit dan naar danielle.verhoeven@kansenkleur.nl

